

Rasera och krossa – mot avgift

*Låta folk betala för att slå sönder överflödiga konsumtionsvaror
– den perfekta affärsidén?*

I grundpaketet på det nyöppnade raserirummet (*raivo huone* på finska) i Tammerfors ingår en uppsättning föremål att ha sönder med valfritt tillhygge. Sortimentet består bland annat av flaskor, muggar och diverse elektronik. För en extra avgift erbjuds möjligheten att krossa mera speciella föremål såsom tv- och radioapparater samt badrumsporslin. Paketet saluförs för att kunna tillgodose allt från småirritation till renodlat raseri. Givetvis med gradvis prisökning i förhållande till affektintensiteten. I det dyraste alternativet, det så kallade skilsmässopaketet, får kunden själv ta med sig sin ex-partners ägodelar för att krossa dem.

Affärsidén är att få utlopp för det uppdämda hat och den ilska som vardagslivet framkallar. Stunden i raserirummet dokumenteras i HD-kvalitet och för en liten extra avgift erbjuds möjligheten att köpa inspelningen för eget bruk. Raseriutbrottet kommer naturligtvis att ske under kontrollerade former med adekvat skyddsutrustning och ändamålsenliga säkerhetsåtgärder. Ingen kommer till skada och ingen tar illa vid sig (förutom möjligtvis expartneren vars saker slagits i tusen bitar) i samband med denna harmlösa, men förhoppningsvis lite nervkittlande och förlösande aktivitet.

I enlighet med den senkapitalistiska andan kan numera inte bara nyproduktion och försäljning av onödiga föremål generera profit utan även tillintetgörandet av dessa kan kommodifieras genom att hitta en ingång via våra primitiva känslsystem och erbjuda ett rumsrent utlopp för dessa känslor. Detta avspeglar inte bara bruksföremålens korta livslängd och förgängliga karaktär, utan också att de ting vi omger oss av i överflöd blir irrelevanta i en hastigt accelererande fart. Framför allt är detta ytterligare ett uttryck för att precis vad som helst kan förvandlas till en vara och konsumeras på oändligt många tänkbara sätt.

Raseri och vår drift att förstöra kan alltså stöpas om till underhållning genom att ta udden av dem genom kommersialisering. Denna affärsverksamhet ger oss en möjlighet att blicka in i de mindre tilldragande aspekterna av människopsyket och den seglivade föreställningen om att våld kan erbjuda utlösning för våra sinnesspänningar. Mot bakgrund av det enorma kulturella utbu-

det av våldsvoyeurism är det ju kanske rentav en evolutionsbiologisk drift att på tryggt avstånd bekanta sig med det mänskliga mörkret som här alltså tillgodoses i en snyggt paketerad och tilldragande produkt.

I detta samtida helveteslandskap där vi omges av drivor av halvt oanvändbar föråldrad teknik och otrendiga husgeråd som ingen längre vill ha, hittar kapitalet ständigt nya sätt att reproducera sig

Visst är det ändå något svindlande i att bruksföremål så fort blir totalt fränkopplade från den mångfald av aktiviteter som ledde till deras uppkomst, såsom extraherandet av råvaror från naturen, alla arbetstimmar som lagts på produktdesign, montering, förpackning, transport, reklam och försäljning. Att de i en enkel handvändning kan reduceras till avgiftsbelagd distraktion för triviala trångmål och förstöras utan vidare samvetskval. Som en poänglös psykodramaterapisession utan ambitioner om att generera fler insikter utöver den barnsliga iver som uppstår när en äntligen får tillfälle att lajva gammaldags rockstjärna.

I detta samtida helveteslandskap där vi omges av drivor av halvt oanvändbar föråldrad teknik och otrendiga husgeråd som ingen längre vill ha, hittar kapitalet ständigt nya sätt att reproducera sig. Tro inte att det är färdigkonsumerat förrän vi sett till att du betalat för en uppsjö grejer du inte visste att du ville ha, tröttnat på dessa, med möda gjort dig av med dem, betalat för nya saker och sedan ännu en gång betalat för nöjet att ta sönder de gamla och således berett plats för nya prylar att konsumera. Inte så konstigt att en ibland drabbas av lusten att krossa en och annan toalettstol.

Ruut Seger är läkare med intresse för både människor och samhällsorganismen.

