

Flicka

Jag är en flicka.

Det kanske inte ser ut så.

Men jag är en flicka.

*Jag har tjock bak, tjock hals, tjock rygg, tjock panna,
tjocka armar, tjocka kinder, tjocka handflator, tjocka
vrister, tjocka handleder, tjocka ben, tjocka lår, tjocka
fötter, tjocka fingrar, tjocka överarmar, tjocka knän,
tjocka tjockben.*

Ja, alltså jag brukar säga tjockben istället för smalben.

Det är nu ni ska skratta

Skratta då.

Skratta mer.

*Så det inte finns skratt kvar i er tills jag vänder ryggen,
och ni ser min tjocka nacke.*

Jag är en flicka.

Det kanske inte ser ut så.

Men jag är en flicka.

Och de säger att det blir nog bra.

Och de säger att det inte är så farligt.

Och de säger att jag ska äta mer.

Och de säger att jag inte ska bry mig.

Och de säger att det inte är lätt.

Och de säger att jag inte är ensam.

Jag är en flicka.

Det kanske inte ser ut så.

Men jag är en flicka.

De skriver kram i min blogg.

De skriver att jag är fin.

De skriver att jag är bäst.

De skriver att jag ska ta hand om mig.

De skriver att jag är omtyckt.

De skriver att jag är snygg.

De skriver att jag är smal.

Jag tänker ingenting.

Jag tänker ingenting

Jag tänker ingenting. Jag tänker ingenting

jag tänker ingenting jag tänker ingenting jag tänker ingen

tingjagtänkeringentingjagtänkeringentingjagtänkeringen

tingjagtänkeringentingjagtänkeringentingjagtänkeringen

tingjagtänkeringentingjagtänkeringentingjagtänkeringen

Och sedan tänker jag att jag borde bada med linne så att ingen behöver se min tjocka mage.

Lotta Palmgren